

Ach, jullie zieleknijpers

Door [Erich Mühsam](#)

- Oorspronkelijke titel: Ach, ihr Seelendreher
 - Verschenen: 1914
 - Bron: '[Erich Mühsam - Dichter, publicist, anarchist, mens](#)', [Pszisko Jacobs](#), *Recht voor allen*, Oosterwolde, 1988 (andere vertaling); 'Brennende Erde. Verse eines Kämpfers', *Kurt Wolff Verlag*, München 1920
 - Vertaling: 'Vespido' G. der Groot
 - Digitalisering: Tommy Ryan
-

Ach, jullie zieleknijpers

- Ach, jullie zieleknijpers
- Ach, jullie geestengrijpers,
- slimme psychologen.
- Het komt jullie aangevlogen dat,
- wat nimmer wij doorgronden:
- al onze zwarte zonden
- al onze pijn en wringen
- onze dromen en ons zingen
- al ons strijden en ons staren,
- weten jullie te verklaren.
- jullie hebben altijd weet:
- ook van onze diepste leed.
- beangstigen ons de heksen
- spreken jullie van complexen
- Dreigen uit de hoeken
- spoken met wijde broeken,
- plaagt ons god en satan,
- meteen dragen jullie raad aan.
- En profetisch, typisch
- psychoanalytisch
- krabben jullie juist
- aan onze ziele-puist.
- Jullie woorden zijn bovenal
- gelijk een muizenval.
- Door ons met spek en brokken
- uit ons zelf te lokken
- Jullie 'leer' en 'geste'
- dienen steeds het beste
- hoe te beheersen onze geesten.
- Dat bevreesd ons 't allermeeste.
- Jullie zijn wel handig,
- maar wees nou toch verstandig:

- Blijft niet langer dringen
- binnen onze kringen,
- maar stel jullie bescheiden
- op, achter al ons lijden.
- Sluip niet als dieven
- om u zelve te gerieven...
- Anders kan het nog gebeuren,
- (wat jullie dan betreuren),
- dat zich bij ons de remmen
- niet langer meer doen klemmen.
- Wij ons plotseling verweren
- en jullie het vliegen leren -
- in gracieuze bogen.

[literatuur](#), [poëzie](#)

From:

<http://anarchisme.nl/> - **Anarchisme.nl**

Permanent link:

http://anarchisme.nl/namespace/ach_jullie_zieleknijpers

Last update: **17/12/19 11:11**