

Augustin Souchy

Augustin Souchy Bauer (28 augustus 1892 - 1 januari 1984) was een anarcho-syndicalist, antimilitarist, vakbondsmedewerker en journalist uit Duitsland. Hij reisde veel en schreef uitvoerige rapportages over de [Russische Revolutie](#), de [Spaanse Burgeroorlog en Revolutie](#) en andere internationale ontwikkelingen.



Augustin Souchy

Beknopte biografie

Jonge jaren

Op 19-jarige leeftijd leerde Augustin Souchy [Gustav Landauer](#) kennen en begon voor diens *Sozialisten Bund* te agiteren.

Met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog verliet hij als overtuigde [antimilitarist](#) op 22 jarige leeftijd Duitsland. Hij reisde naar Oostenrijk om zo de Duitse dienstplicht te ontlopen. Hij werd echter uit Oostenrijk gedeporteerd vanwege zijn politieke opvattingen. Hij kreeg bij zijn deportatie een bord om zijn nek met het opschrift "Vorsicht Anarchist!" (vert. Pas op, anarchist!), wat later de titel zou worden van zijn autobiografie. Hij reisde door naar het neutrale Zweden maar kwam hier door problemen met zijn paspoort in de gevangenis. Ook daar werd hij uitgezet, waarna hij via Denemarken toch Zweden weer wist binnen te komen.

Souchy leerde als autodidact telkens waar hij was de lokale taal en trad in contact met lokale anarchisten. Op die manier wist hij goed wat er speelde en gebruikte deze informatie ook voor zijn internationale berichtgeving.

Terugkeer naar Duitsland

Na afloop van de oorlog keerde Souchy terug naar naar Duitsland. Daar sloot hij zich bij de [anarcho-syndicalistische](#) vakbond *Freie Arbeiter-Union Deutschlands* (FAUD) aan.

In 1920, reisde hij als vertegenwoordiger van de syndicalisten in de Comintern voor een half jaar naar Rusland. Daar ontmoette hij o.a. Vladimir Lenin en de belangrijke anarchistisch theoreticus [Peter Kropotkin](#). Hij analyseerde de ontwikkelingen in de Sovjet Unie en de rol van de Bolsjewiki daarbinnen en waarschuwde de libertaire en revolutionaire beweging waartoe een centralistische partij leidt. "De Bolsjewiki hebben ons als staatsocialisten getoond dat zij het socialisme niet kunnen voorbrengen." [1]

Souchy was in de jaren 20 samen met Helmut Rüdiger, [Arthur Lehning](#) en [Albert de Jong](#) redacteur

van de *Persdienst van de Internationale Anti-Militaristische Commissie*.

In 1921 werkte hij in Frankrijk en ontmoette daar zijn vrouw Therese, met wie hij een kind kreeg. Souchy was ook in Frankrijk actief binnen de anarchistische beweging en kreeg hierdoor problemen met de Franse staat. Hij werd hierom wederom uitgezet.

Terug in Duitsland werd hij weer actief voor de FAUD. Hij was samen met [Rudolf Rocker](#) en betrokken bij de poging om de [anarcho-syndicalistische](#) internationaal bijeen te brengen als tegenhanger van de Rode Vakbonds-Internationale (RVI) van de Comintern. Hierom werd het initiatief tot de [Internationale Arbeidersassociatie](#) (IAA) genomen waarvoor Rocker, [Alexander Schapiro](#) en Souchy voor het internationale secretariaat werden aangenomen. Na de val van de monarchie in Spanje, ondernam Souchy meerdere reizen naar Spanje als waarnemer van de IAA.

Ballingschap na de machtsovername door de Nazi's

Enkele dagen na de arrestatie van zijn vriend [Erich Mühsam](#) vluchtte Souchy naar Frankrijk. Mühsam zou niet veel later door de nazi's worden vermoord. Na enige tijd weer in Frankrijk te hebben geleefd zou Mühsam in 1936 met het uitbreken van de [Spaanse Burgeroorlog en Revolutie](#) naar Spanje afreizen. Hij zou voor de [CNT](#) en [FAI](#) in als internationaal contact in Barcelona proberen om wapens en geld in Frankrijk te organiseren.

In 1936 schreef Souchy de anarchiste [Emma Goldman](#): "In de afgelopen vijf jaar, was ik vijf keer hier. Elke keer was er een *movimento*, een beweging. April 1931, revolutie. December 1931, opstand. December 1932, algemene staking. April 1933, weer algemene staking. Oktober 1934 staat Catalonië op tegen de hegemonie van Castilië. 1935 broeit het. Februari 1936 valt de Gil-Robles-dictatuur, nieuwe opstanden volgen... Vandaag zou een gigantische bijeenkomst plaatsvinden in de monumentale stierenvechtersarena, georganiseerd door de anarchistische jeugd, de Juventad Libertaria (vert. Libertaire Jeugd). Ik kwam om op die bijeenkomst te spreken. Er zouden bijna 100.000 mensen verwacht worden verzekerde de kameraden mij." Die bijeenkomst zou nooit plaatsvinden, de avond ervoor, op 19 juli 1936, pleegde Franco zijn coup. In deze periode zou hij zijn meest invloedrijke werken schrijven, *Nacht über Spanien* (vert. Nacht in Spanje) en *Die Bauern von Aragon* (vert. De boeren van Aragon) over de grote collectieve beweging die door de [anarcho-syndicalisten](#) in Spanje werd opgezet met de revolutie. Met het verliezen van de burgeroorlog vluchtte Souchy zoals velen naar Frankrijk, waar hij 2 jaar lang in door de Franse staat opgezette concentratiekampen doorbracht.

Teksten

- [Hoe leeft de arbeider en boer in Rusland en in de Oekraïne](#), 1920
- [Sacco en Vanzetti - De Martelaren van Boston](#), 1927
- [Revolutie en burgeroorlog - Spanje 1936-1939](#), 1947

Voetnoten

[1] Karl-Heinz Janßen: Ein Revolutionär wird weise. Augustin Souchy – ein weltbekannter Anarchist zieht Bilanz. In: Die Zeit, 23. Juli 1976.

Bron

- Ongeordende lijst

From:

<https://anarchisme.nl/> - **Anarchisme.nl**

Permanent link:

https://anarchisme.nl/namespace/augustin_souchy?rev=1606239917

Last update: **24/11/20 17:45**