

# Basisbeginsel

Door [Erich Mühsam](#)

- Oorspronkelijke titel: Leitsatz
- Verschenen: 1929
- Vertaling: '[Erich Mühsam - Dichter, publicist, anarchist, mens](#)', [Pszisko Jacobs](#), *Recht voor allen*, Oosterwolde, 1988; 'Wüste - Krater - Wolken, Die Gedichte', *Cassirer*, Berlin 1914
- Vertaling: 'Vespido' G. der Groot
- Digitalisering: Tommy Ryan

Geschreven voor de sterfdag van [Nicola Sacco](#) en [Bartolomeo Vanzetti](#) (23 augustus 1927), door de Verenigde Staten vanwege hun politieke overtuigingen ter dood veroordeeld.

---

# Basisbeginsel

- Vreest niet het uur dat je gaat sterven.
- De wereld, geloof me, mist zeker jou niet.
- Je wou het licht van de sterren verwerven,
- geen ster echter die om jou ooit verschiet.
  
- Zolang je leeft word je gebruikt.
- Zorg dat het Leven je niet kan vergeten.
- En dat de daad niet onderduikt,
- waaraan jou krachten zijn gemeten.
  
- Bij 't weten dat je sterven kan;
- leef in plicht en vreugde, sterk en eerlijk!
- En het werk dat je begon, gij vrouw, gij man,
- maak dat voor de mensheid on-ontbeerlijk ! !

[literatuur, poëzie](#)

From:

<http://www.anarchisme.nl/> - **Anarchisme.nl**

Permanent link:

<http://www.anarchisme.nl/namespace/basisbeginsel>

Last update: **17/12/19 11:10**