

# Dichter en strijder

Door [Erich Mühsam](#)

- Oorspronkelijke titel: Dichter und Kämpfer
- Verschenen: 1914
- Bron: '[Erich Mühsam - Dichter, publicist, anarchist, mens](#)', [Pszisko Jacobs](#), *Recht voor allen*, Oosterwolde, 1988; 'Wüste - Krater - Wolken, Die Gedichte', *Cassirer*, Berlin 1914
- Vertaling: 'Vespido' G. der Groot
- Digitalisering: Tommy Ryan

---

# Dichter en strijder

- Het is niet roemrijk jong te sterven.
- Ik zal mijn dood zien als verraad.
- 'k Ben van de vrijheid een soldaat
- en moet voor haar nog strijders werven.
  
- En kan ik zelf de strijd niet leiden,
- zie 'k zelf niet meer het 'bonte' jaar,
- dat toch mijn hele vriendschaar
- zich blijvend inzet om te strijden.
  
- Dus, wil ik mens zijn, om te dichten,
- wil wekken die vol verlangen zijn...
  
- Komt, na de dood en alle pijn,
- het slapen, na vervulde plichten.

[literatuur](#), [poëzie](#)

From:

<https://www.anarchisme.nl/> - **Anarchisme.nl**

Permanent link:

[https://www.anarchisme.nl/namespace/dichter\\_en\\_strijder](https://www.anarchisme.nl/namespace/dichter_en_strijder)

Last update: **17/12/19 11:09**