

Het Lompenlied

Door *Erich Mühsam*

- Oorspronkelijke titel: Lumpenlied
- Verschenen: 1914
- Bron: '*Erich Mühsam - Dichter, publicist, anarchist, mens*', *Pszisko Jacobs, Recht voor allen*, Oosterwolde, 1988; '*Wüste - Krater - Wolken, Die Gedichte*', *Cassirer*, Berlin 1914
- Vertaling: 'Vespido' G. der Groot
- Digitalisering: Tommy Ryan

Het Lompenlied

- Geen das om mijn nek, geen geld in mijn zak.
- Wij scharrelen rond in ons lompenpak,
- waarop de burger spuwt.
- De burger met zijn schoenenlak,
- met orde-tekens op zijn jack.
- de burger met zijn kouwe kak,
- die vroom gehuichel ook niet schuwt.

- De burger spuwt en heeft gelijk,
- Hij zet zichzelf daarmee te kijk.
- In onze buiken zit alleen maar drank.
- Wie drank op heeft is slecht,
- dat is al vaak gezegd
- en haarfijn uitgelegd...
- Maar ik neem het niet in dank.

- De burger kan zo zedig zijn.
- Hij kent zijn bijbe1 en latijn.
- Wij kennen alleen maar nijd.
- Wie Port drinkt en bubbeltjeswijn
- en wandelt in de zonneschijn
- en hekelt alle schone schijn...
- heeft aan de burger schijt.

- Hoe komt de burger toch wel aan
- zijn geldzak en zijn goede baan?
- Hij steelt! Nog meer dan wij.
- Dat wij uit nood uit stelen gaan,
- dat komt ons meestal duur te staan.
- Van andermans arbeid leven zij!

- Oh, was ik toch een rijke man
- die zonder moeite stelen kan...
- Geprezen om z'n aard.

- Trof 'k dan in de straten an
- die lompendragers - Frits - Johan...
- Dat lompenvolk bespuw ik dan.
- Jullie honden zijn dat waard.

[literatuur, poëzie](#)

From:

<http://www.anarchisme.nl/> - **Anarchisme.nl**

Permanent link:

http://www.anarchisme.nl/namespace/het_lompenlied

Last update: **17/12/19 11:11**