

# Wekroep

Door [Erich Mühsam](#)

- Oorspronkelijke titel: Weckruf
- Verschenen: 1909
- Bron: '[Erich Mühsam - Dichter, publicist, anarchist, mens](#)', [Pszisko Jacobs](#), *Recht voor allen*, Oosterwolde, 1988; 'Brennende Erde. Verse eines Kämpfers', *Kurt Wolff Verlag*, München 1920
- Vertaling: 'Vespido' G. der Groot
- Digitalisering: Tommy Ryan

Erich Mühsam schreef deze tekst als marslied voor de in 1908 door [Gustav Landauer](#) opgerichte *Sozialistischen Bund*.

---

# Wekroep

- Met open oog, ontwaakt,  
• uit druk en dwang en staat!
- Gij armen kent uw taak,  
• bezint u op de daad!
- - Dat gij uw meesters akkers ploegt,  
• zijn huizen bouwt en zweet en zwoegt...
- Uw ziel dorst toch naar brood en land,  
• uw eigen ploeg in eigen hand?
  
- Gooit dan uw keet'nen aan de kant!
- De bovenlaag, o kameraden,  
• die zelf voor zulk een arbeid past,  
• waarmee ze u nog blijft beladen...
- Werp van u deze zware last!
- Werp weg, waar het ook vallen mag en schep uw eigen arbeidsdag.
- Wijst af de kruimels die men bood.
- Bakt voor u zelf uw eigen brood
- Help daarmee zelf u uit de nood.
  
- Aan 't werk! Uw kinderen schreien  
• om brood, om bed, om kleed.
- Aan 't werk! U zelf bevrij'en  
• uit armoe, pijn en leed.
- Aan 't werk! Gij mannen en gij vrouwen  
• een beet're wereld zult gij bouwen!
- Mens, voel je mens, geen hond.
- Vrijheid op vrije akkergrond.
- Aan 't volk het land! Sluit uw verbond!

From:

<https://anarchisme.nl/> - **Anarchisme.nl**

Permanent link:

<https://anarchisme.nl/namespace/wekroep>

Last update: **17/12/19 11:10**